

» ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΠΟΥΛΟΣ



Στη χορεία των Βολιωτών επιστημόνων που δια-
πρέουν στο εξωτερικό καταγράφεται το όνομα
του ιατρού Δημήτρη Κυπαρισσόπουλου, ο οποί-
ος είναι καρδιοθωρακοχειρουργός και εργάζε-
ται ως Επιμελήπτη στο Νοσοκομείο Χέρφιλτ
του Λονδίνου. Στα 40 του χρόνια έχει πάντα αποσπάσει
διακρίσεων, πραγματοποιώντας διάλεξεις σε όλο τον κόσμο,
ενώ δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ανήκει στην ομάδα του διά-
σπουμ καρδιοθεραυργού Μαγκνήτι Γιακούμη. Ο πρωτόκοσ-
τιος της Φιλάνθρωπης και του Νίκου Κυπαρισσόπουλου, ξεκίνησε
από τον Βόλο, για να κατακτήσει με πολύ υπομονή, επιμονή
και εργατικότητα, κορυφαία θέση στον διεθνή επιστημονικό

και δη ιατρικό χώρο.
Μιλώντας στον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ υπογραμμίζει ότι υπάρχει τερά-
στια διαφορά στα θέματα υγείας σε σχέση με το εξωτερικό, κα-
θιστώντας παράλληλα ασφές ότι υπάρχουν πολλά που να πρέπει
να αλλάξουν στην Ελλάδα. Αναφερόμενος στα βήματα πρό-
δου που έχουν γίνει στο εξωτερικό, τονίζει ότι «πλέον έχουμε
φτάσει στο σημείο να μιλάμε για μεταρρύθμιση πνεύμου κα-
ρίς εξωστικοποίησης κυκλοφορίας, που πριν από μερικά χρόνια
φάνταζε στην σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας». Σε επι-
πεδο Ελλάδας εκτιμά ότι «πρέπει να δοθεί μεγαλύτερο βάρος
στον άρθρωστο» όπως υπογραμμίζει ο ίδιος, προσθέτοντας ότι
«Θα ήθελε να επιστρέψει στην πατρίδα του».



ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ στη ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΥΔΡΑΙΟΥ

Ο Βολιώτης συνεργάτης του Γιακούμπ

Ο συμπολίτης καρδιοθωρακοχειρουργός που διαπρέπει στο εξωτερικό μιλάει στον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ

- Ποιοι ήταν οι λόγοι που σας οδήγησαν στο εξωτερικό; Ξεκίνησα τις οπουδές μου στην Ελλάδα, για την ακριβεία έχω τελειώσει δύο Πανεπιστημιακές Σχολές, την Φαρμακευτική στο Αριστοτέλειο και στη συνέχεια μεταπόδισα στην Ιατρική και ολοκλήρωσα τις οπουδές μου στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στην Λάρισα, ξεκίνησα μια μακρά ειδικότητα που διήρκεσε συνολικά 8 χρόνια. Η ειδικότητα είναι δύσκολη και απαιτητική και θα την είδη ότι δεν υπάρχει μέλλον και προσποτή στην Ελλάδα, ειδικά στον χώρο της εκπαίδευσης, είναι δύο επιλογές. Η νέων ότι είμαι γιατρός ή να φύγω στο εξωτερικό και να γίνω γιατρός. Ήταν δύσκολο για διαφόρους λόγους αλλά δεν είχα άλλη επιλογή κι έτσι έφυγα στο εξωτερικό σε πλήρια 34 ετών. Έκανα ένα χρόνο ειδικότητα στο ΤΒέντε της Ολλανδίας και στη συνέχεια τα έφερε έτσι ο θεός και παρουσιάστηκε μια θέση στο Χέρφιλντ. Τελείωσα την ειδικότητα μου στην Αγγλία στο Νοσοκομείο του Χέρφιλντ και στην συνέχεια περίμενα να δώσω εξετάσεις στην Ελλάδα. Εκεί ξεκίνησε ένας καινούργιος Γολγοθάς και για διάφορους γραφειοκρατικούς λόγους, περίμενα ένα χρόνο μέχρι να δώσω εξετάσεις, προκειμένου να πάρω το χαρτί της ειδικότητας.
 - Είστε στην ομάδα του διάσημου καρδιοχειρουργού Μαγκντί Γιακούμη, ο οποίος είναι το ίνδαλμα πολλών... Είναι και δικό μου ίνδαλμα. Πρέπει όμως να σας πο ότι ουσιαστικά δεν υπάρχει πλέον η ομάδα του Μαγκντί Γιακούμη, διότι ο καθηγητής έχει συντομισθεί και ασχολείται πλέον μόνο με τα ερευνητικά του προγράμματα. Η λέξη έρευνα για την Αγγλία είναι ιερή. Αυτοί που συνεχίζουν αυτή τη στιγμή το έργο του στην καρδιοχειρουργική, είναι τα πνευματικά του παιδί. Στάθκα υπερβολικά τυχερός, γιατί πινακέρι που πήγα να κάνω την συνέντευξή μου στο Χέρφιλντ, συνάντησα για πρώτη φορά το ίνδαλμά μου, τον καθηγητή Μαγκντί Γιακούμη. Ένιωσα σοκ και δέος μόλις τον αντίκρισα. Μου έδωσε το χέρι σαν να γνωρίζουσαν κρόνια, συνυπλήσσεις για λίγο και διαπίστωσα ότι είναι εξαιρετικός άνθρωπος και ιδιαίτερα προσόπος. Μου προκάλεσε εντύπωση το γεγονός πως ένας τεράστιος
 - άνθρωπος, ένας κορυφαίος επιστήμονας διεθνώς, σε αγκαλιάζει, σε καλοδέχεται και συμπεριφέρεται ως ίσος προς ίσο ο έναν νέο που είναι στα χρόνια της ειδικότητας. Βρίσκομαι δύο εβδομάδες με άδεια στην Ελλάδα. Τρεις μέρες πριν έρθω με άδεια τον συνάντησα και πάλι, είχαμε έναν εγκάρδιο διάλογο και μου είπε ότι έχει ακούσει τα καλύτερα για μένα. Είναι πολύ ομαντικό το να ακούς καλά λόγια από έναν τόσο ομαντικό επιστήμονα και άνθρωπο, ο οποίος σε εμψυχώνει, σε βοηθάει να νιώσεις καλά.
 - Νιώστε, άραγε, καλά στη διάρκεια των οπουδών σας στην Ελλάδα; Ήταν μεγάλο και δύσκολο ταξίδι αλλά είμαι από τους ανθρώπους που έχουν μάθει να παλεύουν και ήξερα από την αρχή ότι η ζωή και η επαγγελματική καριέρα θα είναι γεμάτη δύσκολα μονοπάτια. Είχα την τύχη να δουλέψω με πάρα πολύ καλούς καθηγητές και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας είχα την τύχη να βρεθώ κοντά στον κ. Σπύρου, που ήταν επίσης το μεγάλο μου ίνδαλμα στην Ελλάδα και με βοήθησε πάρα πολύ στα πρώτα μου βήματα. Σε επίπεδο οπουδών ήμουν απόλυτα ικανοποιημένος. Στην συνέχεια άρχισε η ειδικότητα το έκανα στην καρδιοχειρουργική κλινική του Βάλου που αισθάνθηκα πάρα πολύ τυχερός γιατί είχα εξαιρετικούς δασκάλους. Κι όταν ολοκλήρωσα την γενική καρδιοχειρουργική κι έφτασα στο σημείο να ξεκινήσω την ειδικό μέρος, τότε κατάλαβα πόσο μπροστά είμαι από τους άλλους. Ένα περιφερειακό νοσοκομείο, όπως το νοσοκομείο του Βάλου, που κάποιος δεν θα περίμενε ότι μπορεί να προσφέρει πολλά στους ειδικούς του, κάνει εξαιρετικά δουλειά. Δεν μιλά για λάρες ειδικότητες, παρά μόνο για τη δικιά μου.
 - Ποιες είναι οι διαφορές στα θέματα υγείας σε σχέση με το εξωτερικό; Δεν υπάρχει έλεγχος, δεν ελέγχει κανένας, δεν υποχρεούται κανένας να σου δείξει κάτι. Οποιον ακούεται και οσς πει ότι έκανε ειδικότητα στην Ελλάδα και ζέρει να καθηγητεύει, ψεύδεται. Σας το λέω με κάθε ειλικρίνεια. Είναι αδιανόπτο στην Ελλάδα να φτάνεις στο ομείο να δώσεις εξετάσεις για ειδικότητα και να μην έχεις κάνει ούτε ένα καρδιοχειρουργείο. Στην Αγγλία όλα είναι διαφορετικά. Έρχεται επιτροπή κάθε μίνες από το Υπουργείο και ελέγχει την πρόσδοση του κάθε ειδικευόμενου. Αν κρίνει ότι δεν είναι ικανοποιητική, παρερχεί ακόμη να κλείσει και την κλινική. Παίρνεται τον ειδικευόμενο από την συγκεκριμένη κλινική και τον πηγαίνει κάπου αλλού, όπου κρίνει ότι θα μάθει πλέον να δούλεψει. Ωστά, Υπάρχει τεράστια, καυτική διαφορά μεταξύ Ελλάδας και εξωτερικού και λυπάμαι που το λέω.
 - Στο εξωτερικό υπάρχει, δηλαδή, περισσότερη αξιοκρατία; Σαφέστατα υπάρχει περισσότερη αξιοκρατία. Αυτή την στιγμή είμαι Επιμελήπτη στο Νοσοκομείο Χέρφιλντ και έκλεισα τα σαφάντα μου χρόνια πριν δυο μήνες. Στο εξωτερικό δεν υπάρχουν τηλέφωνα ούτε από ουγγαρείς, ούτε από πολιτικούς, ούτε από γνωστούς. Εκεί βλέπουν πως δουλεύεις, εκπιμούν αυτό που κάνεις και αν τους κάνεις σε κρατάνε. Κάθε Παρασκευή, για να καταλάβετε την διαφορά, το Νοσοκομείο στέλνει ένα report σε όλους μας, στον κάθε καρδιοχειρουργό και σε όλα τα μέλη της Διοίκησης, με την εβδομαδιαία και την ετήσια δραστηριότητα του κάθε καρδιοχειρουργού.
 - Τι πιστεύετε ότι θα έπρεπε να άλλξει στην Ελλάδα σε επίπεδο υγείας; Κατ' αρχήν πρέπει να ξελιώθει όλο το σύστημα και να ξαναχτίστε από την αρχή. Άρα λοιπόν, το πρώτο που πρέπει να κοπάρξουμε είναι να υπάρξει καλή εκπαίδευση. Δεν μπορείς να μην εκπαίδευεις και να είσαι ακόμα στην θέση σου. Δεν μπορείς να πάρνεις φακελάκι ενεργητικά ή παθητικά. Η λέξη φακελάκι είναι άγνωστη στο εξωτερικό και ειδικά στην Αγγλία απαγορεύεται να σε κεράσει ακόμη κι έναν καφέ ο ασθενής σου. Σε διαφορετική περίπτωση μπορείς να κάσεις ακόμα και την δουλειά σου. Πρέπει να δοθεί μεγαλύτερο βάρος στον άρρωστο. Ο άρρωστος έχει αξιοπρέπεια. Δεν πάει στο Νοσοκομείο γιατί δεν έχει τη να κάνει, πάει στο Νοσοκομείο γιατί αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Η αντιμετώπιση των ασθενών εκεί και την αντιμετώπιση των ασθενών εδώ, έχει τεράστια διαφορά. Στο Λονδίνο ο ασθενής διατηρεί την αξιοπρέπειά του από την ώρα που εισάγεται μέχρι την ώρα που
 - φεύγει από το νοσοκομείο. Αυτό δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Ο Βόλος είναι πάντα η πόλη που συνδέει με τις μνήμες της παιδικής σας πλοκίας; Είμαι συνδέδεμένος με την γειτονιά μου, στην Χιλιάδού, όπου μεγάλωσα κι όπου βρίσκεται το πατρικό μου σπίτι. Ο πατέρας μου Νικόλαος κατάγεται από την Δράκεια κι ο μπέρα μου Φιλάνθη, από την Κρήτη. Μεγαλώσαμε σε μια γειτονιά με πολλά παιδιά μαζί με τον αδελφό μου Φίλιππο, παίζαμε όλη μέρα στους δρόμους, με κοντά πανελονάκια, με σκιομένα γόνατα, πολλές φορές με τρύπια παπούτσια. Σκεδόν σε κάθε πεζοδρόμιο έχω πέσει κι έχω χτυπήσει και θυμάμαι κάθε τούμπα που έχω φέσι. Έχω κρατηθεί όλες τις φιλίες της παιδικής μου πλησίας. Ήταν χρόνια αγαθά, δόμορφα με πολύ δυνατές φιλίες που παρέμειναν, από το 24ο Δημοτικό Σχολείο, το 6ο Γυμνάσιο και το Πολυκλαδικό Λύκειο και κάθε φορά που έρχομαι στο Βόλο, πάντα συναντώ τους φίλους, τους συμμαθητές που καθόμασταν στο ίδιο θρανίο.
 - Θα επιστρέψετε ξανά στην Ελλάδα, αν σας δινόταν η ευκαιρία; Θέλω να επιστρέψω στην Ελλάδα για πολλούς και διαφόρους λόγους. Πρέπει να σας πω ότι υπάρχει προ-οπτική συνεργασίας με την Πνευμονολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας και της ομάδας του Γιακούπη και είναι μια εξέλιξη που βρίσκεται στα σκαρίδια. Κατ' αρχήν κατάδομαι από έναν ευλογημένο τόπο και δεν βλέπω τον λόγο γιατί κάποιος Βολιώτης να μην θέλει να γυρίσει στην Ελλάδα. Και δι πά στο Βόλο. Ο οπουδιάτερος όμως λόγος που θα θέλει να γυρίσω, είναι γιατί ο Ελληνας ασθενής έχει την ανάγκη να έχει την ίδια περιθώρια και την ίδια αντιμετώπιση με τον Άγγλο. Πλέον σι βαθιβίδες δεν μπαίνουν με τομή, μπαίνουν από την μπριάτσα φλέβα. Πλέον σι επεμβάσεις του θώρακα γίνονται από μια τομή 4 εκατοστών και όχι με τομή από την μια άκρη μέχρι την άλλη. Με απλούστερες επεμβάσεις, βελτιώνουμε την ποιότητα ζωής. Έχουμε καλύτερα αποτελέσματα στη διάγνωση. Δεν νοικίζετε ότι ήρθε ο καιρός οι Ελληνες να απολαύσουν την ίδια υγεία που απολαύσουν οι ασθενείς στο εξωτερικό.